

Schrijfgroep op Hoeve Klein Mariëndaal:

*Schrijf je binnenste buiten!*

Zelf-ontdekkend schrijven in de natuur

Elke 1<sup>e</sup> vrijdag van de maand. 10.00-13.00 uur €25,-

Opgave: Boekenpad @gmail.com of 06-20534232

*Oktober: Maand van loslaten, onsterfelijkheid; Durf je te vertrouwen?*

*November: Maand van omzetting; Wat vraagt om verandering?*

*December: Maand van dankbaarheid; Welke warmte wil je delen?*

Houd je van schrijven en je gedachten op papier te zetten om meer bewustzijn en meer contact met je innerlijke leven te krijgen?

Geeft de natuur jou ook rust en ruimte in je leven?

Wat heeft de natuur je te vertellen?

In jezelf ligt het antwoord op al je vragen, op al je pogen, op al je inspanning.

Schrijven helpt je daarbij. Papier is geduldig.

De seizoenen wijzen je de weg. Samen met je pen schrijf jij jezelf naar alle antwoorden die in je leven.

Door je open te stellen voor de natuur (We schrijven deels buiten!) helpt deze als een spiegel om je naar jouw beleving toe te schrijven. Zo kom je tot meer inzicht, verdieping en richting in je leven.

**Wanneer:** Elke 1<sup>e</sup> vrijdag van de maand: **5 oktober 2 november en 7 december.**

**Waar:** Theeschenerij Hoeve Klein Mariëndaal

**Prijs:** Losse schrijfsessie €25,- **Serie van 3 keer voor €60,-** (normale prijs €75)

**Opgave:** boekenpad@gmail.com/0620534232

**Info: [www.boekenpad.nl](http://www.boekenpad.nl) (zie onder De Groene Lijn)**

*dochter bij geloven door dood en afhandelingoverlijden en door de talen te schrijven. Toch blijft de weg in steeds moeilijker, juist in het dochter bij komt. Hij besluit de Engelsen te helpen van zijn Alchemie te gaan zoeken. Terwijl hij voorzag doet om de tijd stilstand en de ziel van de wereld zich niet gevoeld voor hen spreken. Op het moment waarop hij het het einde verwacht met hij begint te schrijven. De volgende dag vraagt hij haar zijn vrouw te worden, zodat zij het is, wat hij het liefste wil. Zij wil echter dat hij doorgaat met zijn quest, een zoektocht naar de achte. Zij, als maatschappij, weet dat krijgers hen achte moeten vinden en ze voortvond op de heide. Onderstaand heeft de Engel **DE GROENE LIJN** in jouw verhaal kristalverlopen. Hij werkt om geld te verdienen voor het helpen van schepen. Hij heeft zijn droom aan de best geest. Omdat hij buiten de kaders van de kristalverloper denkt, die alles wil houden zoals het is, is hij creatief en meesnel in wat hij doet en weet te **Belevingslezen en schrijven in een natuurlijke omgeving** een spiegel, zodat deze het leven bij droevig had dat hij ervoor komt ze te helpen en weer te maken. Bij zijn vertrek heeft de jongen veel geleerd, hij weet nu ook hoe je kristal kunt verlopen en hoe je handelt*