

Mooi dichtbij

Zelf-ontdekkend schrijven in en rond de omgeving van Kasteel Doorwerth

In deze schrijfworkshop staan de klassieke elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur centraal. Deze ontmoeten we achtereenvolgend in de solide bouw van het kasteel en de grond waarop het gebouwd is. In het langstromende water van de Rijn. In het weidse panorama van de uiterwaarden met de wisselende wolkenpartijen. En in de groeikracht van bomen, planten en dieren onder invloed van de zon.

Hier in deze fantastisch mooie en boeiende omgeving zijn deze elementen volop aanwezig en inspireren je in deze schrijfcursus om de natuur te ontmoeten zoals deze zich aan jou voordoet.

Het kasteel met de sfeervolle torenkamer is het uitgangspunt van deze schrijfdag. In dezelfde ruimte zullen we deze dag ook weer afsluiten.

Voor iedereen die door te schrijven meer contact met zichzelf en met de natuur wil ervaren.

We schrijven zowel in maar ook buiten het kasteel.
Geen schrijfervaring vereist. De wens om te delen wel.

Zaterdag 26 oktober

van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten: €95,- met museumjaarkaart*, inclusief lunch bij kasteelcafé De Zalmen en koffie/ thee in kasteel Doorwerth. Max. 12 deelnemers.

*Indien je geen museumjaarkaart hebt betaal je €11,50 entree.

Reserveren via boekenpad@gmail.com/0620534232

info: www.boekenpad (zie onder De groene lijn)



Boekenpad
DE GROENE LIJN in jouw verhaal
Belevingslezen en schrijven in een natuurlijke omgeving