



Schrijf je binnenste buiten!

**Schrijfworkshop:
zelf-ontdekkend schrijven in de natuur.**

Voor rust, ruimte en ontspanning.

Januari: Maand van de stille verbeelding. Waar droom je van?

Februari: Maand van het zuivere water. Wat is levensvatbaar?

Maart: Maand van de kiemkracht. Waar toont zich leven?

Geeft de natuur jou rust en ruimte in je leven?

Hou je van schrijven? Nodigen pen en papier jou uit om te ontdekken?

Wil je meer in contact met jezelf en het natuurlijke ritme komen?

Waar nodigt de natuur jou eigenlijk toe uit?

In jezelf ligt het antwoord op al je vragen, al je inspanning, al je pogingen en al je successen. Schrijven helpt je daarbij. Papier is geduldig. Je pen helpt je op weg naar alle antwoorden op de vragen die jij jezelf stelt.

Door je open te stellen voor de natuur (We schrijven deels buiten!) helpt deze als een spiegel om je naar jouw beleving toe te schrijven.

Zo kom je tot meer rust, ruimte en ontspanning.

Elke **1^e vrijdag** van de maand: De theeschenkerij van Hoeve Klein Mariëndaal
2020: 10 jan. 7 febr. en 6 mrt.

Elke **3^e dinsdag** van de maand: Kasteelcafé De Zalmen bij kasteel Doorwerth
2020: 21 jan. 18 febr. en 17 mrt.



Opgave: Anneke Sondaal 0620534232 of Boekenpad@gmail.com

Info: www.boekenpad.nl (zie onder *De Groene Lijn* in jouw verhaal)